



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Άριθμ. Πρωτ.: 520

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ἐπί τῇ Ἔορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκουν

Πρός το Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης

«Ἄι γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον».

Τέκνα ήμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δέν ύπάρχει γενεά πού νά μήν μακαρίζει τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, ἀπό τότε πού ή Κυρία Θεοτόκος ἄφησε ἐδῶ, στήν ἐπί γῆς στρατευομένη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τήν χάριν καὶ τήν εὐλογίαν τῆς δικῆς Της παρουσίας στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Γιατί ή Παναγία μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι τό πρόσωπο ἐκεῖνο πού χαρίζει στά δικά μας πρόσωπα καὶ στή δική μας ζωή τήν ύπερτάτη κοινωνία τῆς ἀγάπης. Εἶναι Ἐκείνη πρός τήν ὅποια ὅλες οἱ γενιές τῶν ἀνθρώπων πού πιστεύουν στόν Χριστόν καὶ πού ζοῦν μέσα στήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τό βίωμα τῆς Ὁρθοδόξου πνευματικότητος καὶ πληρότητος, ζοῦν τή δική Της παρουσία ώς τό γεγονός πού ἐκφράζει τή ζωντανή παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Κάθε ἀνθρώπος στή ζωή του ἀναζητᾶ ἔνα στήριγμα. Κάθε πλοϊο πού πλέει στούς ὡκεανούς ἀναζητᾶ κάποιον λιμένα, μέχρι νά φτάσῃ στόν τελικό του προορισμό. Η Παναγία γιά ἐμᾶς πού εἴμαστε οἱ τοῦ βίου πλωτῆρες εἶναι τό λιμάνι γιά τήν ὥρα τῆς τρικυμίας, τοῦ πόνου, τῆς δοκιμασίας καὶ τῆς ἀπελπισίας. Η Παναγία εἶναι ή ἐλπίδα καὶ ή προστασία μας, τό καταφύγιό μας. Γί' αὐτόν, λοιπόν, τόν λόγον ή εὐλογητή Της παρουσία στή ζωή μας εἶναι ἐκείνη πού μας στηρίζει στόν ἀγώνα τοῦ πνευματικοῦ βίου καὶ τῆς καθημερινῆς ἀνταγωνιστικῆς πραγματικότητος.

Μακαρίζομεν τήν Θεοτόκον, γιατί εἶναι ή Αειμακάριστος. Εἶναι Ἐκείνη πού εύρισκεται πάντοτε μέσα στή μακαριότητα τοῦ Θεοῦ, στήν ἀμετάκλητη χαρά, στήν εὐλογία τῆς χάριτος τῆς Τριστήλιου Θεότητος καὶ αὐτήν την χάριν μᾶς μεταδίδει. Μακαρίζομεν τήν Παναγίαν μας καὶ μακαρίζοντάς Την γεμίζει ή καρδιά μας ἀπό εἰρήνη, χαρά καὶ γαλήνη.